

ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την επίσκεψη της ομάδας του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου στο Gdansk της Πολωνίας

Συντάκτης: Δημήτριος Καλαϊτζίδης-συντονιστής του προγράμματος

Ημερομηνία: 14-5-09

Αριθμός έγκρισης προγράμματος: **2008-GR1-C0M000831**

Το σχολείο μας είναι το συντονιστικό σχολείο του προγράμματος Κομένιος«Ενωμένη στην Πολιτισμική Πολυμορφία» (United in Cultural Diversity”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία (ένα από κάθε χώρα) από τις χώρες: Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, ως εξής:

- 1. Ralleio Pilot School of Piraeus-Greece (coordinating school)**
- 2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku. Szkoła Podstawowa nr 19:Gimnazjum nr 7/ im. Zasłużonych Ludzi Morza- Gdansk Poand**
- 3. SCOALA NR.37 “ M. EMINESCU-Craiova Romania**
- 4. Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte “Ivan Vazov”-Sopot Bulgaria**
- 5. TEKEL İLKÖĞRETİM OKULU-Nizip Turkey**

Η συνάντηση της Πολωνίας ήταν η δεύτερη του προγράμματος και έγινε στην πόλη του Gdansk.

Στη συνάντηση αυτή εκ μέρους του σχολείου μας συμμετείχαν: ο Διευθυντής και συντονιστής του προγράμματος Δημήτρης Καλαϊτζίδης, η καθηγήτρια Άννα Χατζηαναστασίου και οι μαθήτριες: Ελένη Χρυσουλάκη, Μαριάννα Ζουμπλιού, Κατερίνα Μέλιου, Χαρά Κορομπλή και Φωτεινή Ρέπα.

Εκ μέρους του συνεργαζόμενου φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συμμετείχε η κα Ε. Πιναλίδου.

Παραθέτουμε την αναφορά για την επίσκεψη:

Στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius ομάδα του σχολείου μας με συνοδούς τον Διευθυντή Δημήτρη Καλαϊτζίδη και την καθηγήτριά Άννα Χατζηαναστασίου, επισκέφθηκε το Gdansk , παραλιακή πόλη στο βόρειο τμήμα της Πολωνίας. Το ταξίδι μας ήταν καλό και η υποδοχή από την αντίστοιχη ομάδα του προγράμματος στο αεροδρόμιο ήταν πολύ θερμή. Οι οικογένειες και οι μαθήτριες μας υποδέχτηκαν με μια ελληνική σημαία που έραψαν οι ίδιοι με τα χέρια τους.

Η παραμονή μας στο Gdansk κράτησε επτά ημέρες σε οικογένειες που επιλέχθηκαν γι' αυτό το σκοπό, ενώ οι καθηγητές διέμειναν σε ξενοδοχείο. Από την πρώτη στιγμή μας έκανε εντύπωση η ζεστασιά αυτών των ανθρώπων και το πόσο περιποιητικοί ήταν απέναντί μας.

Οι Έλληνίδες μαθήτριες δεν παρατήρησαν ιδιαίτερες διαφορές με τα παιδιά της ηλικίας τους. Είχαν περίπου τις ίδιες συνήθειες και τα ίδια ενδιαφέροντα. Άκουγαν την ίδια μουσική, τους άρεσαν οι ίδιες ταινίες και ο τρόπος ντυσίματός τους ήταν ο

ίδιος. Οι Πολωνοί όπως και οι Έλληνες είναι επηρεασμένοι από το δυτικό τρόπο ζωής. Υπάρχουν πολλά εμπορικά κέντρα, αλυσίδες καταστημάτων και εστιατορίων γρήγορου φαγητού με διεθνείς φίρμες. Το πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον, και κάθε μέρα κάναμε διαφορετικά πράγματα. Φθάσαμε στο Γντνάσκ το βράδυ της **28^{ης} Απριλίου 2009**.

Πρώτη μέρα της παραμονής μας στο Gdansk (**Τετάρτη 29 Απριλίου**) η ομάδες των συνεργαζόμενων σχολείων επισκέφθηκαν το δημαρχείο της πόλης και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στους πανέμορφους δρόμους, στους πεζόδρομους και στα παραμυθένια σπίτια ολλανδικού ρυθμού της μεσαιωνικής πόλης του Gdansk, η οποία χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Οι Πολωνοί αγαπούν τις αθλοπαιδιές και παντού έβλεπες χώρους πρασίνου και παιχνιδιών, πάρκα, λιμνούλες, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, όπως στην Ελλάδα, αλλά κι εκεί ο αυτοκινητόδρομος ήταν μπουτιλιαρισμένος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Γντάνσκ, παρατηρήσαμε αρκετές διαφορές στο χαρακτήρα και στις συνήθειες των κατοίκων της Πολωνίας σε σχέση με το δικό μας. Οι άνθρωποι εκεί είναι περισσότερο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, και πιο συγκροτημένοι. Το πρόγραμμά τους τηρούνταν κατά γράμμα και ποτέ δεν υπήρξε καθυστέρηση. Επίσης, οι Πολωνοί έχουν ήρεμο χαρακτήρα και είναι μετρημένοι στις κινήσεις τους. Ακόμα, είναι νομοταγείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νόμους για την καθαριότητα. Πραγματικά, οι δρόμοι και όλοι οι εξωτερικοί χώροι ήταν πάντα πεντακάθαροι γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες σέβονται το περιβάλλον και είναι υπεύθυνοι, αφού πουθενά δεν υπήρχαν σκουπίδια. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η περιήγησή μας στο Westerplatte, ένα μνημείο στο χώρο αντίστασης των Πολωνών στρατιωτών απέναντι στα στρατεύματα της Ναζιστικής Γερμανίας κατά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την επόμενη μέρα, **Πέμπτη 30/4**, το σχολείο με το οποίο συνεργαζόμασταν καλωσόρισε τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) με μια πολύ όμορφη γιορτή από τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου. Το σχολείο είναι πολύ μεγαλύτερο από με το δικό μας. Φοιτούν σε αυτό μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, συνολικά 1.300. Είχε μεγάλες και λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας. Μας εντυπωσίασε η τάξη και ηρεμία των μαθητών καθώς και η συνεργασία, το δημιουργικό πνεύμα και η καλή διάθεση που είχαν προς όλους. Ακολούθησαν γυμναστικές επιδείξεις στο τεράστιο γυμναστήριο του σχολείου και γεύμα που ετοίμασαν οι Πολωνοί μαθητές μέσα στο σχολείο, με τη συμμετοχή των παιδιών από τις υπόλοιπες χώρες-εταίρους. Η Πολωνική κουζίνα περιλαμβάνει πολλές σούπες λαχανικών, κρέατα και αλλαντικά. Γεύσεις ιδιαίτερες και πικάντικες, ενώ οι Πολωνοί αγαπούν πολύ να καταναλώνουν μαζί με το φαγητό τους χυμούς και τσάι. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ξεναγηθήκαμε σε τρεις ναούς του Gdansk, έναν καθολικό, έναν ορθόδοξο και ένα μουσουλμανικό (τζαμί) για να γνωρίσουμε τους χώρους λατρείας και των υπολοίπων χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Comenius.

Την Παρασκευή, **1η Μαΐου** θαυμάσαμε από κοντά το μεσαιωνικό κάστρο Mallbork, το μεγαλύτερο μεσαιωνικό κάστρο της Ευρώπης. Πρόκειται για πραγματικό στολίδι της Πολωνίας λίγο έξω από το Gdansk, προορισμός για χιλιάδες τουρίστες καθημερινά. Η ξενάγησή μας κράτησε περισσότερες από δύο ώρες.

Επόμενος σταθμός μας το Szymbark, ένα είδος δασικού χωριού, χώρος αναψυχής και διασκέδασης, μέσα στο οποίο υπήρχαν διάφορα κτίσματα και μεταξύ αυτών ένα παλιό καταφύγιο των Πολωνών κατά την περίοδο του πολέμου. Άλλα κτίσματα ήταν ένα ξύλινο σπίτι από κάποιο Γκουλάγκ της Σιβηρίας, μια εκκλησία, ένα ανοικτό θέατρο με ξύλινες κερκίδες, ενώ είχε μεταφερθεί στο χώρο μια αυθεντική ρώσικη ατμο-

μηχανή που μετέφερε τους ανεπιθύμητους του παλιού καθεστώτος στην εξορία, κάπου στα βάθη της Σιβηρίας, για να δουλεύουν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες ακόμη και των -50 βαθμών. Έκπληξη για εμάς ήταν ένα αναποδογυρισμένο σπίτι, το οποίο επισκέπτονται 8 χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα, περιμένοντας στην ουρά μέχρι 3 ώρες. Μια επιχειρηματική ιδέα πολύ επιτυχημένη. Το δείπνο στην ταβέρνα με παραδοσιακή μουσική και χορό ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αυτής της ημέρας.

Το **Σάββατο 2/5**, ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία στο Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Gdansk κάνοντας ιστιοπλοΐα και παίζοντας παιχνίδια στην αμμουδιά με όλες τις ομάδες του προγράμματος. Οι Πολωνοί μαθητές και μαθήτριες είχαν ετοιμάσει εκπλήξεις για τα παιδιά των άλλων χωρών, εκπλήξεις που άλλες άρεσαν και άλλες όχι και τόσο... (Βάπτισμα του Ποσειδώνα).

Την **Κυριακή 3/5**, επισκεφτήκαμε το αστικό συγκρότημα του Γντάνσκ, του Σόποτ και της Γντίνια που ονομάζεται «τριπλή πόλη» (triple city). Ξεκινήσαμε από την πόλη Gdynia, σημαντικό λιμάνι, και πολύ σημαντική πόλη για τους Πολωνούς, όταν η μοναδική τους διέξοδος στη θάλασσα ήταν μια στενή λωρίδα γης, στην άκρη της οποίας δημιούργησαν την πόλη αυτή. Το Sorot, είναι ένα καταπληκτικό παραθαλάσσιο θέρετρο της περιοχής, με μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες. Έχει τεράστια αμμουδερή παραλία, υπέροχα πάρκα και μια ξύλινη προβλήτα μήκους 512 μέτρων και ένα καταπληκτικό τεράστιο ξενοδοχείο, το Γραντ Οτέλ.

Την **Δευτέρα 4/5**, είχαμε την μεγάλη τύχη και χαρά να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά μια μεγάλη προσωπικότητα, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Lech Walesa, τον ιστορικό ηγέτη της Αλληλεγγύης, της πρώτης εργατικής οργάνωσης των ναυπηγείων του Γντάνσκ. Ο Λεχ Βαλέσα μας τόνισε την αναγκαιότητα του διαρκή αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μεταξύ τους. Είπε επίσης στα παιδιά, ότι θα πρέπει το μέλλον που επιθυμούν οι νέοι πρέπει να το φτιάξουν μόνοι τους, διότι οι μεγαλύτεροι έκαναν ότι μπορούσαν.

Το απόγευμα της Δευτέρας, έχοντας ελεύθερο χρόνο, βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα στα μαγαζιά της πόλης του Gdansk. Οι τιμές ήταν προσιτές, γιατί το ευρώ είναι πιο ισχυρό νόμισμα από το Ζλότι που χρησιμοποιούν οι Πολωνοί, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να είναι πιο φθηνά. Βέβαια οι μισθοί των Πολωνών είναι πολύ χαμηλότεροι από τους ελληνικούς μισθούς, οπότε τα προϊόντα που για μας ήταν φτηνά, γι αυτούς ήταν αρκετά ακριβά. Χαρακτηριστικά, για να αγοράσουμε στην Ελλάδα ένα αυτοκίνητο 16.000€ χρειαζόμαστε από 10 έως 12 μισθούς, κατά μέσο όρο. Στην Πολωνία, για να αγοράσει κάποιος το ίδιο αυτοκίνητο θα πρέπει να πληρώσει 35 έως 40 μηνιαίους μισθούς. Βέβαια υπήρχε μεγάλη ποικιλία αναμνηστικών για να αγοράσουμε για δώρα. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι το κεχριμπάρι (ήλεκτρο) που παράγεται στο Γντάνσκ, το οποίο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του κεχριμπαριού.

Την **Τρίτη 5 Μαΐου 2009** αναχωρήσαμε από την πόλη που μας φιλοξένησε επί επτά ημέρες.