

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 9:00 συναντηθήκαμε όλη η ομάδα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη λόγω καθυστέρησης γύρω στις 12 το μεσημέρι.



Εκεί νοικιάσαμε ένα βαν το οποίο μας ξενάγησε σε όλη την Πόλη. Επισκεφτήκαμε διάφορα ιστορικά αξιοθέατα όπως η Αγία Σοφία , το Μπλε τζαμί , τον Πύργο του Γαλατά και το τείχος της πόλης. Είδαμε επίσης τα στενά του Βοσπόρου , τον Κεράτιο Κόλπο και την Προποντίδα ή αλλιώς θάλασσα του Μαρμαρά. Μέσα από αυτά τα αξιοθέατα καταλάβαμε την ιστορική θέση της Κωνσταντινούπολης και γιατί πριν τόσα χρόνια αποτελούσε το κέντρο του κόσμου. Ύστερα γυρίσαμε γρήγορα στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση για το Gaziantep.

Μπήκαμε στο αεροπλάνο
μας και απογειωθήκαμε .

Τελικά φτάσαμε στον

προορισμό μας το βράδυ γύρω στις 10:30. Εκεί μας

περίμεναν ορισμένες από τις οικογένειες που θα μας φιλοξενούσαν.

Πήγαμε στα σπίτια όλοι κουρασμένοι και περάσαμε το υπόλοιπο της

ημέρας με αυτές .

Η Τρίτη έφτασε στο τέλος της .

Την επόμενη μέρα που ήταν και

η πρώτη μας στο Nizip συναντηθήκαμε στο σχολείο όπου μας έκαναν μια ξενάγηση και παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους . Επίσης μας πρόσφεραν μεσημεριανό και ύστερα επισκεφτήκαμε ένα δεύτερο σχολείο . Οι μαθητές μας περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία καθώς σε κάθε μας βήμα ζητούσαν να βγούμε φωτογραφίες και ποιο ήταν το όνομα μας . Την υπόλοιπη ημέρα την περάσαμε με τις οικογένειες μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)

Την Πέμπτη επισκεφτήκαμε το Gaziantep. Είδαμε το μουσείο με τα μωσαϊκά όπου παρατηρήσαμε μεγάλη επίδραση του ελληνικού πολιτισμού γιατί τα περισσότερα θέματα ήταν εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Αυτό το γεγονός μας έκανε να νιώσουμε ιδιαίτερα περήφανοι



Επιπλέον πήγαμε στο ιστορικό κάστρο του Gaziantep.



Στην συνέχεια περιπλανηθήκαμε μέσα στην πόλη στα παζάρια, φάγαμε σε ένα μοντέρνο εστιατόριο και ύστερα επισκεφτήκαμε τον ζωολογικό τους κήπο που είναι πολύ γνωστός στην Τουρκία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)



Άλλη μια μέρα έφτασε στο τέλος της.....

Την **Παρασκευή 16 Οκτωβρίου** πήγαμε σε μια άλλη πόλη την Sanliurfa. Εκεί είδαμε την θρυλική τους λίμνη που ένας μύθος λέει ότι όταν ένας βασιλιάς εκνευρίστηκε έριξε τους υπηκόους του από του παράθυρο του παλατιού αλλά επειδή ο θεός τους λυπήθηκε τους μεταμόρφωσε σε ψάρια για να πέσουν στην λίμνη και να σωθούν. Από τότε λοιπόν τα ψάρια που ζουν εκεί τα φροντίζουν .

Στην συνέχεια της βόλτας μας δόθηκε η ευκαιρία να μπούμε στην σπηλιά του Αβραάμ (εκεί πιστεύουν ότι γεννήθηκε). Βέβαια εμείς τα κορίτσια αντιδράσαμε γιατί διαφωνούσαμε να βάλουμε μαντήλι στο κεφάλι αφού δεν είμαστε κατώτερα όντα αλλά προκειμένου να μην χάσουμε αυτή την μοναδική ευκαιρία οπισθοχωρήσαμε.

Στο τέλος της ημέρας φάγαμε με θέα την Sanliurfa και μετά επιστρέψαμε στο Nizir όπου περάσαμε λίγη ώρα με την οικογένεια γιατί το βραδάκι παρακολούθησαμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα του σχολείου που μας έδειχναν λίγα πράγματα για το πολιτισμό τους. Έτσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η μέρα

Το Σάββατο επισκεφτήκαμε την Antakya ένα πάρα πολύ μεγάλο και κουραστικό ταξίδι διότι διήρκησε 4 ώρες, με ένα μικρό διάλλειμα για πρωινό. Όταν φτάσαμε εκεί έπρεπε να ανεβούμε ένα βουνό προκειμένου να δούμε την πρόσοψη της Μαριαμ. Παρόλο όπου ήμασταν κουρασμένοι καταφέραμε και ανεβήκαμε. Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε την πρώτη χριστιανική εκκλησία στο κόσμο του Αγίου Πέτρου. επίσης υπήρχε ένας μύθος που ελεγε ότι υπήρχαν κάποιες κατακόμβες που οδηγούσαν έως την Συρλία αφού βρισκόμασταν σε απόσταση αναπνοής από αυτήν. Τέλος πήγαμε σε ένα ακόμα μουσείο

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)

με μωσαϊκά και φάγαμε στην Harbiye μετά από τόσο καιρό ΨΑΡΙ ...αφού βρισκόμασταν κοντά σε ποταμό. Όμως φτάσαμε πολύ αργά πίσω στην πόλη μας γύρω στις 1:00 το βράδυ .. αλλά τουλάχιστον θα ξεκουραζόμασταν

Αχ!! Έφτασε η Κυριακή ! Ξεκινήσαμε μαζί με τις οικογένειες για ένα ταξίδι μέσα από την λίμνη του φράγματος Birecik για το Rumkale.



Halfeti.

Κατά την διάρκεια της εκδρομής μας είδαμε τα σπίτια που σώθηκαν μετά την κατασκευή του φράγματος που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν 11 χωριά παρασύροντας στο βυθό του έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας



Όταν φτάσαμε εκεί σκαρφαλώσαμε στο Rumkale και παρατηρήσαμε διάφορα απολιθώματα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)



Στην συνέχεια γυρίσαμε με τις οικογένειες στο σπίτι.

Έφτασε λοιπόν και η Δευτέρα η τελευταία, μας μέρα στο Nizir. Σήμερα πήγαμε στην αρχαία πόλη Ζεύγμα (Zeugma) μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ευφράτη. Ήταν καταπληκτικά είδαμε κάποια από τα έργα που είχαν διασωθεί μετά φυσικά τους χρώματα.



Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε ένα μικρό μουσείο στο Birecik και ένα πάρκο προστασίας άγριων πουλιών όπου εκεί φρόντιζαν ένα είδος πουλιού όπου δεν υπάρχει πουθενά αλλού στο κόσμο και σύντομα θα εξαφανιστεί.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)

Μετά ακολούθησε το μεσημεριανό μας και η επιστροφή μας στο Nizip .Εκεί αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη και να δούμε την αγορά της .Ύστερα το απόγευμα ήρθαν οι οικογένειες και μας πήραν , ήταν η τελευταία μέρα μαζί τους . όταν γυρίσαμε φτιάξαμε τις βαλίτσες γιατί το βράδυ όλες οι οικογένειες συγκεντρωθήκαν μαζί με του καθηγητές μας και τραγουδήσαμε και συζητήσαμε . Πέρασαμε ωραία Τα ξημερώματα της Τρίτης ξυπνήσαμε γύρω στις 5:00 το πρωί και οι οικογένειες μας πήγαν στο σχολείο όπου με ένα βαν φύγαμε για το Gaziadep. Στις 7:00 βρισκόμασταν στο αεροδρόμιο και πήραμε το αεροπλάνο για την Κωνσταντινούπολη.



Εκεί βρισκόμασταν το μεσημέρι . Έπρεπε όμως από το ένα αεροδρόμιο να πάμε στο όπου έφευγε η άλλη πτήση μας για την Αθήνα. Οπότε πήραμε ένα λεωφορείο και στην συνέχεια προκειμένου να εξοικονομήσουμε λίγη ώρα πήραμε ένα καραβάκι και για πρώτη φορά διασχίσαμε το Βόσπορο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)



Τελικά φτάσαμε έγκαιρα στο αεροδρόμιο και επειδή είχαμε λίγο χρόνο αφήσαμε τα πράγματα μας και πήγαμε στο κέντρο της Πόλης που υπήρχαν τα μαγαζιά .



Μετά γυρίσαμε, πήραμε το αεροπλάνο και ήμασταν στην Αθήνα μας το απόγευμα 20 Οκτωβρίου και ώρα 6:00

Το ταξίδι μας τέλειωσε και πράγματι ήταν μοναδικό μια εμπειρία ζωής Όπως μας την είπαν. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτές τις οικογένειες που μας «αγκάλιασαν» με τον τρόπο και την φιλοξενία τους. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτό το καυτό το φαγητό που ήταν για γερά στομάχια και

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (13/10/09-20/10/09)

φυσικά τα μαγευτικά γλυκά τους .Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όπου μας δόθηκε μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με αλλά παιδιά .
Ανυπομονούμε να έρθουν στην Ελλάδα για να τους δείξουμε τι άνθρωποι είμαστε .

ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΔΑΝΑΗ – ΕΛΕΝΗ Γ2

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ Β 1

ΡΕΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Β3