

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΟΝ 5^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

Στις 10 Μαΐου του 2014, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, απένειμε στη μαθήτρια Παρή Στεφανή, τον Α΄ έπαινο για τη συμμετοχή της στον 5^ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης. Η απονομή έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος».

Στην τελετή παρευρίσκονταν διευθυντές σχολείων, καθηγητές και μαθητές από όλη την Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά είπαν οι διοργανωτές, τα ποιήματα που εστάλησαν κάλυπταν όλο τον ελλαδικό χώρο, και ξεπερνούσαν τα 2500. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτείας.

Η μαθήτρια Παρή Στεφανή όταν παρέλαβε το βραβείο, ευχαρίστησε το Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά, τους καθηγητές της και τη φιλόλογο κ. Λαμπρινάκου για την παρότρυνση και την ενθάρρυνσή της. Στη συνέχεια, απήγγειλε το βραβευμένο ποίημά της, με τίτλο «Ελεγεία στους ήρωές μου» στην κατάμεστη αίθουσα, και χειροκροτήθηκε από όλους θερμά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, ανακοίνωσε πως τα βραβευμένα ποιήματα θα εκδοθούν, και υποσχέθηκε πως θα στηρίξει τους μαθητές και τις μαθήτριες που πήραν μέρος στον διαγωνισμό σε κάθε μελλοντική τους προσπάθεια. Η συγκινητική τελετή έκλεισε με την ορχήστρα νέων Θεσσαλονίκης να παίζουν έργα σημαντικών δημιουργών.

ΕΛΕΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΟΥ

Και ξανακούω τη φωνή σας μες στη νύχτα
Και ξαναβλέπω τη φωνή σας στην ομίχλη.
Σφυρίζ' ο αγέρας τ' Απριλιού, λησμονημένα τραγούδια
στην πόρτα μου.
Διώχνει απ' τα μάτια μου δυο σύννεφα
και στο μυαλό μου το βουητό μιας θάλασσας πληθαίνει.

Σας βλέπω,
να στέκεστε όρθιοι στις τραγικές στιγμές της λύπης
και με μάτια πνιγμένα στο μισοσκόταδο
να με κοιτάτε κατάματα
γιατί η θύμηση η μυστηριώδης έχει φως ηλίου.

Μια τέτοια παράξενη νύχτα,
όταν στη μνήμη ένα φεγγάρι μάταιο συναντήσω,
ένα φεγγάρι αλλόκοτο, χαμένο
ίσως μπορέσω τότε, ίσως μπορέσω
τη λάμψη της τόλμης σας μ' ένα λυγμό
στην καρδιά μου ν' ακουμπήσω.