

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που είχε ως θέμα τα “Μουσεία της Ευρώπης” το σχολείο μας πραγματοποίησε μια πενήμερη εκδρομή στην Γερμανία (16 Απριλίου-20 Απριλίου 2016). Οι καθηγήτριες που μας συνόδευσαν και τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την πραγμάτωση του ταξιδιού ήταν η κα. Κυριακάκου Ε. και η κα. Γιουβάνογλου Δ.

1^η ημέρα: Μετά την άφιξή μας στο αεροδρόμιο του Tiegel επισκεφθήκαμε το μουσείο Check-Point Charlie όπου και είδαμε με την βοήθεια οπτικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) τις προσπάθειες των Γερμανών να περάσουν στο άλλο τμήμα του Βερολίνου. Στην συνέχεια επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε και έπειτα βγήκαμε βόλτα για φαγητό.

2^η ημέρα: Επισκεφθήκαμε την πόλη Potsdam, την επίσημη πρωτεύουσα των ανακτόρων, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια. Εκεί μας δόθηκε η ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων του Φρειδερίκου του Μέγα, γνωστά και ως παλάτι Sans souci. Αργότερα περιηγηθήκαμε στα δρομάκια της ολλανδικής συνοικίας και στην Αλεξαντρόφκα. Έπειτα επιστρέψαμε στο Βερολίνο όπου και ξεναγηθήκαμε στο Εβραϊκό μουσείο για να δούμε αντικείμενα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των



Εβραιων.Εν συνεχεία, κατευθυνθήκαμε στην Postdamn platz και μετά από προτροπή της καθηγήτριας μας πήγαμε στην πύλη του Βραδενβούργου και στο μνημείο του Ολοκαυτώματος. Μετά είδαμε από κοντά το γερμανικό κοινοβούλιο (Reichstag) και ύστερα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας με το λεωφορείο.



3^η ημέρα: Πραγματοποιήσαμε ολόημερη εκδρομή στην Δρέσδη, μια μπαρόκ πόλη της Γερμανίας που αποτελεί την πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Σαξονίας. Στην περιήγησή μας θαυμάσαμε το Τσβίνγκερ (Der Dresdner Zwinger), την πινακοθήκη και την όπερα της Δρέσδης καθώς και την εκκλησία Frauenkirche. Στην συνέχεια, περπατήσαμε στα σοκάκια της πόλης και φωτογραφηθήκαμε στα περίφημα 'κανάλια' του ποταμού Ελβα. Το βράδυ, δειπνήσαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα όπου δοκιμάσαμε γερμανικό λουκάνικο καθώς και πατατοσαλάτα.



4^η ημέρα: Μετά το πρόγευμα ,ξεναγηθήκαμε στο κέντρο της πόλης για να δούμε το ξακουστό τείχος του Βερολίνου ,το κεντρικό πάρκο Τιεργκάρντεν και το νησί των Μουσείων. Εκεί επισκεφθήκαμε το μουσείο της Περγάμου όπου είδαμε εκθέματα που προέρχονται από τους λαούς της Μεσοποταμίας.Επειτα,πήγαμε στο Neus (νέο) Μουσείο προκειμένου να δούμε τους θησαυρούς του Πριάμου τους οποίους έφερε στην Γερμανία ο αρχαιολόγος ,Ερρίκος Σλήμμαν. Αργότερα ,πραγματοποιήσαμε μια στάση στην Alexander platz για να φάμε και στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην Hackeshe Markt και στην συνοικία του Αγ. Νικολάου (St. Nikolai-Kirche) .Προτού αναχωρήσουμε κάναμε τις τελευταίες μας αγορές και γυρίσαμε στο ξενοδοχείο με το λεωφορείο. Μετά επισκεφθήκαμε το KaDeWe,το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Εύρωπης και το βράδυ πήγαμε στο περίφημο καφέ Einstein για να δοκιμάσουμε τα παραδοσιακά στρόντελ.



5^η ημέρα: Αφού ξυπνήσαμε και πήραμε το πρωινό μας γεύμα ετοιμάσαμε τις αποσκευές μας και πήγαμε στο αεροδρόμιο Tegel απ' όπου θα παίρναμε το αεροπλάνο που θα μας επέστρεφε στην Αθήνα.

Ήταν μια μοναδική εμπειρία που θα την θυμόμαστε για πάντα,νοσταλγώντας τις όμορφες στιγμές που περάσαμε στην Γερμανία!!!



