



ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ  
ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ.

---

*ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ.*

## Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ .



Η κόρη του δασκάλου δεν έβγαине ποτέ μα όταν έβγαине όλοι την κοιτούσαν από την ομορφιά της. Ο τσαγκαράκος περίμενε έξω από το σπίτι της περιμένοντάς τη να βγει. Πέρασε μια μέρα , πέρασε κι άλλη μια , κι άλλη μια άλλα η Μαρία-Ελένη δεν έβγαине από το σπίτι. Τότε ο Βασίλης καθώς έφευγε άκουσε γέλια και χαρές. Ήταν οι φίλες της , οι πέντε κολλιτές της, που έρχονταν για να πάνε βόλτα. Ακούστηκε το κουδούνι. Ο μπαμπάς της τους είπε να περάσουν μέσα. Μετά από λίγη ώρα τα κορίτσια έφευγαν όλα μαζί.

Καθώς κατέβαιναν τα σκαλάκια της εξώπορτας, ο Βασίλης τις άκουσε να μιλάνε:

-Άκουσα πως το τσαγκαράδικο έμεινε ανοιχτό χτες όλη νύχτα, είπε μια φίλη της.

-Εγώ άκουσα πως ο Βασίλης ζήτησε τα κλειδιά από το αφεντικό του. Όλη νύχτα δούλεψε. Για ποια άραγε;

-Δεν ξέρω, μα όποια και να είναι, είναι πολύ τυχερή γιατί άκουσα πως τα παπούτσια είναι από λουστρίνι. Πολύ ακριβό στις μέρες μας.!

-Πολύ θα μου άρεσε να είχα ένα τέτοιο ζευγάρι γόβες, είπε η κόρη του δασκάλου.

-Πράγματι θα δείχνουν πολύ ωραία με τα καινούρια μας φορέματα.

Τα κορίτσια έφυγαν μα στο δρόμο έσπασε το τακούνι της γόβας που φορούσε η κόρη του δασκάλου.

Πού θα έβρισκαν άλλα τώρα ; Θα έπρεπε να γυρίσουν σπίτι....

## Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ





## ΤΑ ΓΟΒΑΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ...

Ξαφνικά εμφανίζεται ο Βασίλης κρατώντας τα γοβάκια.

-Πώς βρέθηκες εσύ εδώ; Είπε η Μαρία- Ελένη.

-Άκουσα τι έγινε και αν θέλεις μπορείς να βάλεις αυτά. Τις δείχνει τα γοβάκια.

-ΣΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ; τη ρώτησε.

-Ναι, μα για να τα αγοράσω είναι πανάκριβα και δεν έχω αρκετά χρήματα.

-Σου τα χαρίζω, της λέει. Για εσένα τα έφτιαξα και επιπλέον ταιριάζουν και με το φόρεμα.

-Ευχαριστώ. Ξέρω πως ξενύχτησες για να τα φτιάξεις. Είσαι πολύ ευγενικός!



## ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ.

Η ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ.

Μόλις μπαίνει μέσα τον κοιτάζει λίγο που δουλεύει και μετά του μιλάει. Του προτίνει να πάει μια μέρα στο σπίτι της να του κάνουν το τραπέζι και να του ανταποδώσουν την ευγενική του πράξη.

Εκείνος αμέσως δέχτηκε. Άλλο που δεν ήθελε. Θα τον γνώριζαν και οι γονείς της Μαριαλενας και που ξέρεις μπορεί να μην αργούσαν τα ευχάριστα. Έτσι όπως το είχε σκεφτεί ο Βασιλης έγινε . ΟΛΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΙΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΛΛΑ - ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ. ΟΜΩΣ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ.....

♥ΤΕΛΟΣ♥

