

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ

Ημερολόγιο της επίσκεψης

Παρασκευή 16-4-10

Ξεκινήσαμε για Πάτρα κατά τις 7.20. Φτάσαμε κατά τις 12 στο Αχαΐα Κλάους, κάναμε μια στάση, ενημερωθήκαμε για την ιστορία αυτού του ιστορικού οινοποιείου που έχει ιστορία ενάμισι αιώνων.

Συνεχίσαμε προς τη Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Εκεί, αφού περάσαμε στην πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, κάναμε μια στάση για ενημέρωση με βίντεο και φωτογραφίες σε ένα κτίριο δίπλα στην γέφυρα.

Συνεχίσαμε και φτάσαμε στη όμορφη Ναύπακτο όπου φάγαμε και περπατήσαμε στο ενετικό λιμάνι, που είναι από τα ωραιότερα της Ελλάδας.

Στην Ερατεινή, στο ξενοδοχείο, φτάσαμε κατά τις 6. Πήραμε δωμάτια και φάγαμε βραδινό.

Σάββατο 17-4-10

Το πρωί μετά το πρωινό φύγαμε για το Μόρνο. Ωραία διαδρομή, περάσαμε και από τις σκληρές φυλακές του Μανανδρίνου. Κάναμε μια στάση στο φράγμα του Μόρνου, το οποίο είναι χωμάτινο. Αφού το παρατηρήσαμε και κάναμε μια μικρή βόλτα εκεί γύρω, πήραμε το δρόμο για το Γαλαξίδι. Επισκεφτήκαμε το Ναυτικό Μουσείο αν και μια ομάδα παιδιών αρνήθηκε να μπει μέσα. Συμφωνήσαμε να φάμε και να συναντηθούμε στο λεωφορείο, στην παραλία. Αφού φάγαμε επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.

Το βράδυ μετά το δείπνο, ο κ. Καλαϊτζίδης μας έπαιξε κιθάρα, τραγουδήσαμε όλες μαζί, χορέψαμε και περάσαμε πολύ όμορφα.

Κυριακή 18-4-10

Το πρωί ξεκινήσαμε γύρω στις 8:30 και περίπου στις 10 είχαμε φτάσει στους Δελφούς. Ήταν η παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων και υπήρχε πολύς κόσμος εκεί. Επισκεφτήκαμε το υπέροχο μουσείο των Δελφών. Στο μουσείο υπάρχει το υπέροχο άγαλμα του Ηνίοχου αλλά και πολλά χρυσά και ασημένια κτερίσματα. Ακόμη, εντυπωσιακά αγάλματα ήταν και οι δίδυμες κόρες.

Αφού τελειώσαμε την ξενάγηση στο μουσείο, επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο και παρατηρήσαμε τον Θησαυρό των Αθηναίων, ο οποίος είχε διατηρηθεί σε παρά πολύ καλή κατάσταση, το ναό του Απόλλωνα, στον οποίο μπορούσες να ξεχωρίσεις το σημείο στο οποίο γίνονταν οι θυσίες, το αρχαίο θέατρο, στο οποίο διατηρούνται σε άριστη κατάσταση η ορχήστρα, το κοίλον, τα διαζώματα κ.α.

Ύστερα κατεβήκαμε από τον αρχαιολογικό χώρο και κατευθυνθήκαμε προς την Αράχοβα στην οποία κάναμε στάση για περίπου 50 λεπτά και μετά ξεκινήσαμε για τον «Έλατο» ένα ορεινό θέρετρο με κορμόσπιτα μέσα στο δάσος. Στη διαδρομή κυριαρχούσε άφθονη βλάστηση που υπήρχε λόγω του μεγάλου υψομέτρου. Μόλις φτάσαμε στον Έλατο πήγαμε για το γεύμα μας σε ένα υπέροχο εστιατόριο. Όταν τελειώσαμε βρήκαμε στη φύση και εξερευνήσαμε τα ποταμάκια αλλά και τα υπέροχα δέντρα τα οποία υπήρχαν. Αξιοσημείωτο βέβαια ήταν η υπερβολική ομίχλη που σκέπαζε τα πάντα αλλά και η υγρασία που είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή. Μετά από 1 με 1:30 ώρα τελειώσαμε με τον περίπατο και επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Όταν βρήκαμε στην εθνική, μετά από αρκετή ώρα κάναμε μια στάση σε μια καφετερία για 20 λεπτά περίπου. Στις 8:10 το βράδυ φτάσαμε στον Πειραιά.

Ήταν μια πολύ ωραία και πλούσια σε γνώσεις εκδρομή.