

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ

ΣΤΟ

«ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ»

Της Ηλιάνας Κουτσούπη - Α2

Την Κυριακή 1^η Απριλίου 2012, η Α' και Β' Γυμνασίου επισκέφθηκαν το «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο». Ήταν ένα ανοιξιάτικο, ηλιόλουστο πρωινό. Οι ακτίδες του ήλιου περνούσαν παιχνιδιάρικα μέσα από το παράθυρο του πούλμαν. Εμείς, γεμάτες χαρά κι ενθουσιασμό ανυπομονούσαμε να γνωρίσουμε από κοντά τους μικρούς μας φίλους, τα ζώα και να περάσουμε μαζί τους μερικές ώρες ξεγνοιασιάς κι ανεμελιάς. Η διαδρομή δεν ήταν μεγάλη κι έτσι φτάσαμε σύντομα στον προορισμό μας.

Στο πάρκο σήμερα φιλοξενούνται περισσότερα από 300 είδη του ζωικού βασιλείου. Μπαίνοντας στο πάρκο πήραμε φυλλάδιο με τον χάρτη του πάρκου που μας βοήθησε στην περιπλάνησή μας.

Εκτός από τους μεγάλους χρωματιστούς παπαγάλους που είδαμε μόλις μπήκαμε σε ένα μεγάλο κλουβί, παρατηρήσαμε ότι στο πάρκο φιλοξενούνται και πάρα πολλά είδη πουλιών.



Η «Αφρικανική Σαβάννα» αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του πάρκου, με καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες και αντιλόπες. Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία αιλουροειδών με τίγρεις, πούμα, και το σπάνιο Λευκό Λιοντάρι. Ένα τμήμα είναι αφιερωμένο στην ελληνική πανίδα, όπου μεγάλο ενδιαφέρον έχει η Καφέ Αρκούδα. Είδαμε επίσης ροζ φλαμίνγκο, πιγκουίνους, ιπποπόταμους, ρινόκερους, μαϊμούδες, παιχνιδιάρικους πιθήκους και καμήλες.









Ένα ιδιαίτερο τμήμα είναι αφιερωμένο στα ζώα της φάρμας, όπου οι επισκέπτες από την πόλη μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα γνωστά ζωάκια της φάρμας, όπως κόττες, χήνες, κουνελάκια, κατσικάκια και αγελάδες.





Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο υπάρχει και το **Δελφινάριο**. Είναι ένας χώρος που φιλοξενεί μερικά υπέροχα και παιχνιδιάρικα δελφίνια, τη **Χλόη**, τον **Ιάσονα**, τον **Ερμή**, την **Κάλλια** κ.ά. Απολαύσαμε τα περίτεχνα κόλπα τους και τα ακροβατικά τους. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνται επίσης και θαλάσσια λιοντάρια.







Αργά το μεσημέρι, κουρασμένες αλλά ενθουσιασμένες που γνωρίσαμε από κοντά τόσα πολλά ζώα, κατευθυνθήκαμε σε μια μεγάλη έκταση με γκαζόν. Εκεί υπήρχαν τραπεζάκια για πικ-νικ, όπου καθίσαμε και φάγαμε, συζητώντας τις εντυπώσεις μας.

Η ώρα της επιστροφής δεν άργησε να φτάσει. Έτσι επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν και πήραμε το δρόμο του γυρισμού, πλημμυρισμένες από χαρά και καινούριες γνώσεις.

Το πάρκο εκτός από τον ψυχαγωγικό του ρόλο έχει και εκπαιδευτικό, γιατί ενημερώνει τα παιδιά και όχι μόνο, γύρω από το ζωικό και φυσικό βασίλειο και την προστασία της πανίδας και του περιβάλλοντος γενικά.

Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους όλων των συμμαθητριών μου, τους καθηγητές μας, που μας συνόδευσαν και διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο τους για την ψυχαγωγία μας αλλά και την περαιτέρω απόκτηση γνώσης μας.