

Επίσκεψη των μαθητριών της Α΄τάξης στο Βοτανικό Κήπο

Της Άννας Κανάκη (Α2)

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, οι μαθήτριες της Α΄τάξης επισκέφτηκαν ένα από τα ομορφότερα μέρη της Αθήνας, το **Βοτανικό κήπο**. Η εκδρομή ήταν υπέροχη και όλες μείναμε πλημμυρισμένες από εντυπώσεις. Το μόνο που μένει είναι να τις μοιραστούμε μαζί σας.

Όταν, όμως, μιλάμε για το Βοτανικό κήπο, τι ακριβώς εννοούμε; Ο Βοτανικός κήπος είναι ένα τεράστιο πάρκο με πολλών ειδών δέντρα, λουλούδια και φυτά. Όλα αυτά αναπτύσσονται εκεί με τη φροντίδα φυτολόγων, γεωπόνων και βιολόγων. Ο κήπος, παρότι δεν ανήκει στο κράτος, είναι πολύ όμορφος και καλά οργανωμένος. Εκεί, υπάρχουν πολλά είδη δέντρων, φυτών και λουλουδιών απ' όλο τον κόσμο. Είναι, δηλαδή καταταγμένα σε ομάδες ανάλογα με τον τόπο απ' όπου κατάγονται και το χρόνο απ' όπου προέρχονται. Ο κισσός και το αμπέλι, για παράδειγμα, προέρχονται από την ελληνική ιστορία και μυθολογία, τα βρίσκουμε ακόμα σε πηγές της. Κάποια δέντρα κατάγονται από τη Νότια ή τη Βόρεια Αμερική και την Ασία! Αυτά βρίσκονται στο Βοτανικό κήπο εισαγόμενα από άλλους Βοτανικούς κήπους μέσω μιας ανταλλαγής, ώστε εμείς να τα θαυμάζουμε χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουμε στη Νότια, τη Βόρεια Αμερική ή την Ασία, ή σε άλλους Βοτανικούς κήπους. Υπάρχει, επίσης, ο υπέροχος ανθώνας στον οποίο αναπτύσσονται πολλά, υπέροχα άνθη και θεραπευτικά βότανα.

Φτάνοντας στο Βοτανικό κήπο, μείναμε έκπληκτες! Μπροστά μας απλωνόταν ένα κατάφυτο άλσος, δάσος σχεδόν. Σε κάθε μας βήμα, νιώθαμε την αύρα, τον αέρα, να μας γεμίζει τα πνευμόνια και τις νεράιδες να χορεύουν δίπλα μας. Αμέσως ξεχυθήκαμε για να παίξουμε. Μετά από λίγο, μια ομάδα από μας αποφάσισε να εξερευνήσει ένα μέρος του δάσους στο οποίο δεν επρόκειτο να ξεναγηθούμε από τους υπεύθυνους του κήπου. Πήγαμε μαζί με τις καθηγήτριες της Βιολογίας. Εκεί θαυμάσαμε τη χλωρίδα της Μεσογείου, της Αμερικής και της Ασίας. Επίσης βρήκαμε μία χελώνα.

Αφού επιστρέψαμε από αυτή τη μικρή περιήγηση, έφτασε ο ξεναγός. Άρχισε να μας μιλά για τα πεύκα και την αναπαραγωγή τους. Ύστερα μας ξενάγησε στον περίφημο ανθώνα. Εκεί υπήρχαν άνθη, βότανα και δέντρα απ' όλο τον κόσμο. Θαυμάσαμε τις λεβάντες, τα χρυσάνθεμα, τους λωτούς των Αιγυπτίων, τα ψηλά μπαμπού, και δηλητηριώδη δέντρα. Είδαμε επίσης θεραπευτικά βότανα, μπανανιές και μηλάχλαδα από την Κίνα. Ακόμα, με τα φύλλα των λωτών των Αιγυπτίων, φτιάξαμε δροσοσταλίδες και μάθαμε ότι από εκεί εμπνεύστηκαν οι κατασκευαστές των αθλητικών μαγιό το υλικό τους, ώστε να μην δημιουργείται αντίσταση στο νερό.

Τελικά, η εκδρομή στο Βοτανικό Κήπο με γέμισε θαυμασμό, αλλά και με προβληματίσε γιατί οι άνθρωποι, παρότι έχουν ανάγκη και εμπνέονται από τη φύση, την καταστρέφουν με τόση μεγάλη απερισκεψία. Μακάρι αυτός ο Βοτανικός Κήπος να κάνει τους ανθρώπους να νοιαστούν περισσότερο το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν ως μητέρα τη φύση που μας προσφέρει τόσο απλόχερα αυτά που χρειαζόμαστε!