

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ



Τη Δευτέρα **15 Οκτωβρίου**, Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, μαθήτριες της Α΄ και Γ΄τάξης του Σχολείου μας, με τις καθηγήτριές τους κ. Κ. Αραθύμου & κ. Β. Κύρου, συμμετείχαν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας στις καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, που διοργανώνονται στην πλατεία Κοραή, από το 35^ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Στο συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί συστηματικά, εδώ και 22 χρόνια, πρόγραμμα ένταξης ομάδας τυφλών μαθητών σε κοινή τάξη (με βλέποντες μαθητές), από τον πρωτοπόρο δάσκαλο Ειδικής Αγωγής **κ. Αλέξη Γκλίνο**. Κοντά στους μικρούς μαθητές βρέθηκαν και απόφοιτοι του 35^{ου} Δ.Σ. με προβλήματα όρασης και από τις πέντε γενιές μαθητών του κ. Γκλίνου, οι οποίοι πρόθυμα ενημέρωσαν τις μαθήτριες του Σχολείου μας για την καθημερινή ζωή των τυφλών, τη χρήση του Λευκού Μπαστουνιού και άλλων τεχνικών βοηθημάτων που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Μεταξύ αυτών ήταν ο κ. Β. Αυγουλάς, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Ιλίου, Γραμματέας της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και τακτικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα της διεθνούς οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης,





ο κ. Μ. Τσιτσιριδάκης, δικηγόρος

και ο κ. Π. Μαρκοστάμος, επίσης δικηγόρος και Οργανωτικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, που συνομίλησε με τις μαθήτριες του Ραλλείου Γυμνασίου.





ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

«Στις 15/10 πήραμε μέρος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοραή από το 35^ο Δ.Σ. Πειραιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Εκεί συνομιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και εντυπωσιαστήκαμε από τη μόρφωσή τους, στη σκέψη των δυσκολιών που έπρεπε να ξεπεράσουν για να τα καταφέρουν....»

(Δ .Αλπού, Μ. Αναστασάκη, Α.Καραμπέτσου)

«Από τη γνωριμία μας με τον κ. Π. Μαρκοστάμο, δικηγόρο με προβλήματα όρασης, ευαισθητοποιηθήκαμε σχετικά με την καθημερινότητα των τυφλών και με προθυμία ενημερώσαμε κι εμείς με τη σειρά μας άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να γίνει η ζωή αυτών των συνανθρώπων μας πιο εύκολη.»

(Φαίη Ανδρεοσάτου, Ειρ Αντωνιάδη, Κ. Προφύρη)

«Χαρήκαμε ιδιαίτερα για τη συνάντησή μας με τον κ. Μαρκοστάμο, για τις πληροφορίες που πήραμε και, κυρίως, γιατί καταλάβαμε πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης.»

(Σμαράγδα Μοτσάκου, Ελένη Τυμπανάρη)

«...Μετά την ενημέρωση και γνωριμία μας με αυτούς τους συνανθρώπους μας, καταλάβαμε αυτό που μας είπαν: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΙΔΙΟΙ!»

(Μ. Θεριανού, .Σ. Μανταράκη, Στ. Πατσέλη)