

**ΕΖΗΣΕ ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ  
ΚΙ ΕΦΥΓΕ ΜΟΛΙΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ**



Παρή  
Στεφανή – Γ2



Πριν 20 χρόνια στο Σελλί Ρεθύμνου γεννιέται ο  
Βαγγέλης Γιακουμάκης.  
Ένα παιδί λιγομίλητο, σοβαρό, ευαίσθητο και  
τρυφερό.

Στα 18 του χρόνια, ο Βαγγέλης μετακομίζει στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων με την ιδιότητα του σπουδαστή και το όνειρο να φτιάχνει κάποτε «τα δικά του γιαουρτάκια».





Στη σχολή  
όμως, κάποιοι  
άθλιοι  
θεωρούν τη  
βία μαγκιά και  
τον  
τσαμπουκά  
προτέρημα.





Βρίζουν τον Βαγγέλη, τον κοροϊδεύουν,  
τον χτυπούν. Κι εκείνος σαν γνήσιος  
Κρητικός, σε αντίθεση με τους συντοπίτες  
του, υπομένει.



- Ταυτόχρονα ο κύριος διευθυντής, κάποιοι καθηγητές και μερικοί «φίλοι» του συνεχίζουν την αδιάφορη ζωή τους...



Παρασκευή 6  
Φεβρουαρίου 2015.  
Ο Βαγγέλης φεύγει  
από τη σχολή, για να  
μη γυρίσει ποτέ.

# ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;



γραμμή *5ης*



## ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ: 20 ετών

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ:

06/02/2015

ΑΠΟ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ,  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΑΤΙΑ: ΚΑΣΤΑΝΑ

ΥΨΟΣ: 1,75 μ.

ΒΑΡΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Την ημέρα που εξαφανίσθηκε φορούσε σκούρο μπλε τζιν παντελόνι, μαύρα παπούτσια, φούτερ ζακέτα σκούρα μπλε με κουκούλα και με στάμπα "ΙΤΑΛΙΑ"

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.  
Ο Συναγερμός κοινοποιείται κατόπιν  
εισανγελικής εντολής.

# SOS 10-65



Τριάντα επτά μέρες αργότερα, μέσα σε έναν  
βάλτο, ο θείος του Βαγγέλη αναγνωρίζει το  
άψυχο σώμα του παιδιού...



Ακόμη και αν το bullying ποινικοποιηθεί και οι υπαίτιοι τιμωρηθούν, αυτός ο κόσμος ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΤΕ αν δεν μάθουμε τι σημαίνει ΑΠΟΔΟΧΗ.

**BULLYING**



A young man with short dark hair is smiling broadly at the camera. He is wearing a dark blue jacket with white stripes on the shoulders over a blue polo shirt. The background is dark with some blurred lights.

• Καληνύχτα Βαγγέλη...

Υστερόγραφο στη μνήμη του  
αδικοχαμένου πρίγκιπα...





Εκείνο το τελευταίο  
μυστηριώδες και  
ανεξιχνίαστο βράδυ,  
είδε ο Βαγγέλης στο  
παράθυρο τον Πήτερ  
Παν να του γνέφει  
και να τον καλεί στη  
Χώρα του Ποτέ...

Εκεί που δεν  
υπάρχουν  
σκουριασμένα  
μυαλά και σάπιες  
ψυχές...



Δεν  
χρειάστηκε  
παρά μονάχα  
ένα νεύμα...



Άστραψε το  
μαχαίρι στο  
φως του  
φεγγαριού...







Και ο Βαγγέλης  
ακολουθήσε...

Άνοιξε το  
παράθυρο  
και πέταξε...



