

Το μαύρο κύμα: ένα άλλο τέλος...

Η Κενγκά προσγειώθηκε στον εκκλησάκι του Άγιου Μιχαήλ και ξάπλωσε, ξέροντας ότι πλέον δεν έχει καμία ελπίδα. Έκλεισε τα μάτια και σκέφτηκε τις ξένοιαστες μέρες που περνούσε με τις φίλες της, τον καταγάλανο ουρανό και τα γαλαζοπράσινα νερά του ωκεανού και τέλος στο νου της ήρθε το αυγό της. Αυτό σε τι έφταιγε; Αν εκείνη πέθαινε το μικρό γλαρόπουλο θα μεγάλωνε χωρίς μητέρα. Και τότε κατάλαβε: δεν έπρεπε να παραιτηθεί, δεν έπρεπε να πεθάνει χωρίς να δώσει τη δική της μάχη, έπρεπε να παλέψει μέχρι το τέλος, όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για το παιδί της. Έτσι συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις της, σηκώθηκε και έκανε μια προσπάθεια για να πετάξει. Όμως δεν τα κατάφερε και από την απελπισία της άρχισε να φωνάζει απεγνωσμένα...



Για καλή της τύχη εκείνη την ώρα έτυχε να προσκυνάει τον Άγιο μία κυρία, η Αθηνά. Η Αθηνά ήταν πολύ φιλόζωη και μόλις άκουσε τα κρωξίματα έψαξε αμέσως να βρει από πού έρχονταν. Έψαξε παντού, αλλά δεν κατάφερε να βρει από πού προέρχονταν οι φωνές και τότε σκέφτηκε να κοιτάξει και στην ταράτσα της εκκλησίας. Όταν ανέβηκε και αντίκρισε τη γλαροπούλα πεσμένη στο πάτωμα, έτρεξε κοντά της την πήρε στην αγκαλιά της και την οδήγησε στο κοντινότερο κτηνιατρείο. Στην αρχή η Κενγκά φοβήθηκε μήπως η Αθηνά τη βλάψει, αλλά όταν κατάλαβε πως η γυναίκα ήταν η τελευταία της ελπίδα σταμάτησε να φωνάζει και άφησε το σώμα της ελεύθερο, έκλεισε τα μάτια και αφέθηκε σε έναν ύπνο γλυκό και συνάμα λυτρωτικό. Όταν ξύπνησε βρισκόταν σε ένα περίεργο για εκείνη χώρο. Παντού υπήρχαν διάφορων ειδών μπουκαλάκια και σύνεργα άγνωστα στην Κενγκά. Μετά από λίγη ώρα στο χώρο μπήκε ένας άντρας. Ήταν ψηλός, τα μαλλιά του ήταν γκρίζα, τα μάτια του είχαν ένα φωτεινό πράσινο χρώμα και είχε πολλά γένια. Την πλησίασε, την κράτησε στα χέρια του και τοποθέτησε ένα περίεργο πράγμα πάνω στο στήθος της. Όταν τελείωσε την άφησε κάτω και φώναξε την Αθηνά...



Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

-Κυρία Αθηνά από ότι φαίνεται η γλαροπούλα γλίτωσε...παρά τρίχα. Η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή, αλλά είναι δυνατή και το ξεπέρασε. Βέβαια, θα μείνει εδώ λίγο παραπάνω, διότι είναι έγκυος και θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή γέννα και την καλή κατάσταση και της μητέρας και του μικρού.

-Μετά, η γλαροπούλα και το μικρό γλαρόπουλο τι θα απογίνουν;

-Θα περιμένουμε να μεγαλώσει λίγο το πουλάκι και μετά θα αφεθούν ελεύθεροι και οι δύο. Οποσδήποτε θα ενημερωθεί η Green Peace για το συμβάν και θα γίνουν εξονυχιστικές έρευνες για να βρεθεί η ακριβής θέση της πετρελαιοκηλίδας και για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.



Λίγες εβδομάδες αργότερα:

Η Κενγκά ένιωθε πολύ καλύτερα και κλωσούσε το αυγό της, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα... κρακ και το αυγό άρχισε να σπάει. Από μέσα βγήκε ένα μικρό γλαρόπουλο, ήταν θηλυκό, η Κενγκά δάκρυσε, το πήρε στην αγκαλιά της και για ένα δευτερόλεπτο από το μυαλό της πέρασαν τα γεγονότα που είχαν συμβεί τον τελευταίο καιρό, όμως έδιωξε αμέσως αυτή τη σκέψη από το μυαλό της και επικεντρώθηκε στο μικρό νεοσσό που τώρα βρισκόταν κοντά της. Το γλαρόπουλο το ονόμασε Αθηνά προς τιμήν της γυναίκας που την έσωσε και μετά από λίγο καιρό μάνα και κόρη πέταγαν ελεύθερες στον απέραντο ωκεανό!

