

Η φιλοζωία ως στάση ζωής

Η φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας υλοποίησε και κατά τη σχολική περίοδο 2019-20 το πρόγραμμα «**Η φιλοζωία ως στάση ζωής**», με σκοπό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης κακοποίησης και εγκατάλειψης των ζώων συντροφιάς. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθήτριες:

➤ Να ευαισθητοποιηθούν και να εκφράσουν συναισθήματα για τα ζώα συντροφιάς αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση.

➤ Να διακρίνουν τα ζώα σε δεσποζόμενα και αδέσποτα και να αναφέρουν τα αίτια της ύπαρξης των αδέσποτων.

➤ Να κατονομάζουν τις συνέπειες της ύπαρξης των αδέσποτων ζώων.

➤ Να συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις των ανθρώπων απέναντι στα ζώα

συντροφιάς

➤ Να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της εγκατάλειψης και κακοποίησης των ζώων συντροφιάς.

➤ Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ώστε να αναλάβουν δράσεις ενημέρωσης της σχολικής και τοπικής κοινότητας για την πρόληψη της εγκατάλειψης ζώων, για την προστασία των αδέσποτων της περιοχής, καθώς και για την προώθηση υιοθεσιών μέσω φιλοζωικών σωματείων.

Οι δράσεις της ομάδας ήταν περιορισμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διακοπής λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας της πανδημίας. Ας δούμε τις κυριότερες:

- ✓ Παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα (γάτες και σκύλους) της περιοχής





- ✓ Μέλη της ομάδας υιοθέτησαν γατάκια που βρέθηκαν πεταμένα σε κάδο κοντά στο σχολείο, αφού πρώτα τους προσφέραμε ιατρική περίθαλψη (επίσκεψη σε κτηνίατρο) και φιλοξενία σε ειδικό χώρο του σχολείου για λίγες ημέρες.



- ✓ Ενημερώθηκαν από εκπρόσωπο της φιλοζωικής ομάδας ΖΩ.Ε.Σ. ότι δυστυχώς δεν είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κοινωνίας μας να μαθαίνει τα παιδιά να σέβονται τα ζώα, τα οποία αντιμετωπίζονται σαν παιχνίδια και στην

επαρχία σαν εργαλεία. Μετά από τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης ζώων συντροφιάς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη καλλιέργειας φιλοζωικών αξιών στα παιδιά και σε όλη την κοινωνία.



- ✓ Επισκέφτηκαν το Διαδημοτικό Κέντρο Περιθαλψής Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) στο Σχιστό και ενημερώθηκαν για την περίθαλψη των αδέσποτων σκύλων των Δήμων που συνεργάζονται με αυτό





- ✓ Η Φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας συμμετείχε στην προσπάθεια τερματισμού της εκτροφής και θανάτωσης γουνοφόρων ζώων καθώς και στην κατάργηση του εμπορίου γούνας με σχετική ενημέρωση, δημιουργία πλακάτ, ηλεκτρονικό ψήφισμα που παραδόθηκε από αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου και συγκέντρωση στη Βουλή με άλλες ομάδες (VEGAIA, 7ο ΔΣ Αγ Δημητρίου) που προωθούν τους ίδιους στόχους.





Στην παρέα μας και φέτος η υιοθετημένη σκυλίτσα του σχολείου μας η Ραλλού μας

